



בהוקרה מתנועת המושבים בישראל

# המייסדים

## עין ייב | 1959



חגי פורת ז"ל איש החזון והמעשה



שי בן אליהו ז"ל איש החזון והמעשה



איזיקסון אהרון



אור נטע ומיכאל (צורף)



גדיש ציפי ועוזי



שחם שולה ועמי



נבון אורה ואמנון



כהן שבע ומייקל



יפה תמר ועודד



טנא ברוך ז"ל ורינה



חסיד מירה



זולר נעמי



בן עמי מוטי



לביא חנה ז"ל ואשר



בן אליהו שי ז"ל ורותי



קניון מאירקה ז"ל ושלומית



קדם רותי ואברהם (קקטוס)



צור תקווה ומוטי



עתידיה מימי



לוי יורם



שרוליק לבנת



שפירא משה (טוקי) ורוחלה



בן שלח יצחק פסקל



פורת אורה (צ'צה) וחגי ז"ל



רותם נעמי ויונתן



הנסיעה לבאר שבע ובחזרה הייתה דרך מעלה עקרבים ורק ב-1962 החלו בסלילת כביש אספלט שחיבר את עין ייב למדינת ישראל. בספטמבר 1962 הופכת היאחזות עין ייב ליישוב אזרחי שהחברה כינוהו מושבוץ.

גידול הירקות נמשך ונוספו גם פרחים (סייפנים ופרוזיות) והללו נמכרו במחירים גבוהים והיו הגידול הראשון שנשלח לייצוא מהערה.

המשורר נתן אלתרמן זכה לקבל מביכורי הייבול וכך הוא כותב: "תודה לגרעין נאות על ביכורי הייבול. זכות לא שכיחה היא לקבל תשורת פרחים לא שכיחים כאלה. יש בהם כוח ויופי כשם שאתם כוחה ויופיה של הארץ הזו. בתודה ובברכת התראות. נתן אלתרמן, תש"ך"

מספר אריק נחמקין, מזכיר תנועת המושבים ושר החקלאות בעבר: "במסגרת תפקידי בתנועת המושבים ביקרתי במושבוץ, אשתי הצטרפה אלי, כי זה היה מעבר להרי החושך. בערב קיימנו דיון ממושך עם החברים על עתיד עין ייב... כשגמרנו ויצאנו החוצה אמרה אשתי: "לא מציק לך המצפון?" שאלתי: "למה שיציק?" אמרה לי: "אתה ערב שלם שיקרת להם, הולכת אותם שולל, חבורה צעירה, כואב עליהם הלב, רחמנות, לא יצמח פה כלום, לא יגדל פה כלום ואנשים לא יוכלו לחיות פה."

המלצת וועדת תנועת המושבים קבעה, כי יש סיכוי למקום כמשק שיתופי בלבד! אך למרות כל הקשיים התרחב המשק החקלאי ובאסיפת החברים הוחלט על הקמת מושב עובדים.

ב-25.10.1967 עוברות ליישוב הקבע הוא מקומו של עין ייב עד עצם היום הזה, 15 משפחות ו-7 רווקים: שי ז"ל ורותי בן אליהו, חגי וצ'צה פורת ז"ל, תמר ועודד יפה, שבע ומייקל כהן, ציפי ועוזי גדיש, שולה ועמי שחם, אמנון ואורה נבון, חנה ז"ל ואשר לביא, מאירקה ז"ל ושלומית קניון, מיכאל ונטע אור, מוטי ותקווה צור, ברוך ז"ל ורינה טנא, משה ורחל שפירא, מירלה ויורם חסידי, יונתן ונעמי רותם, יצחק פסקל, יורם לוי, שרוליק ליבנת, אהרן איזיקסון, מוטי בן עמי, מימי עתידיה. עין ייב היום יישוב פורח ובו כ-190 משפחות ו-90 בני חזורים.

### מושב עין ייב - ראשון המושבים בערבה התיכונה.

סיפורו הייחודי של יישוב - כנגד כל הסיכויים "מארץ בראשית לארץ נושבת - משממה לנוף חיים" (שי בן אליהו).

הכל החל בשני חולמים שי בן אליהו ז"ל וחגי פורת ז"ל שהתחנכו בכפר יהושע והחלו להתעניין בהקמת יישוב חדש באזור שומם בנגב.

לאחר בדיקתם הגיעו ב-1958 לעין ייב שהיתה אז מצפה חקלאי, נקודת היישוב היחידה בין עין גדי ליטבתה.

ושם החליטו להקים את היישוב ע"י גרעין נח"ל. שי וחגי נתקלו בהתנגדות מצד הצבא ומצד המוסדות המיישבים וחזרו על הפתחים כמעט שנה. ורק בהתערבותו של ראש הממשלה דאז דויד בן גוריון הצליחו להביא להקמת המקום. וכך כותב שי בן אליהו: "למיטב הערכתי והרגשתי, בלעדי בן גוריון לא היה לנו סיכוי, לא רק לעצם הקמת היאחזות, אלא גם לקבלת החלטות מכריעות בשנים הראשונות. כאשר רוב הסובבים אותנו היו מוכנים להמר בראשם שלא נשרוד, ניחן בן גוריון ביכולת הבחנה בין האפשרי לבלתי אפשרי, במבט מרחיק לכת ובחזון."

ב-23 לנובמבר 1959 מוקמת היאחזות עין ייב ע"י גרעין "נאות" גרעין של בני המושבים. כותב אמנון נבון חבר גרעין נאות: "התנאים היו קשים לא היו כל אמצעי צינון בקיץ. הבידוד והריחוק ממשפחה וחברים היו קשים. היעדר אמצעי בידור ותרבות היו מעיקים. בגן הירק גידלו עגבניות, בצל, חצילים, צנוניות ומלפפונים, שעלו יפה ונשלחו לשוק בבאר שבע שלוש פעמים בשבוע בדרך העפר הצרה שהייתה לאורך הערבה."



תנועת המושבים בישראל. שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות

