



בהוקרה מתנועת המושבים בישראל

# המייסדים

## כפר רות | 1977



אורה ואליאס יוחנן



גלי ואבי חזיז



מזל ויעקב דניאל



רותי ויגאל גודר



שושנה ומוטי גבעון



בת ציון ושמועון אהרון



חבצלת ונחמיה נחמיה



רחל ושלום מיארה



מרים ובני יצחק



אנט וגדי מדיוני



אורה ודוד יוגב



שולה ומוטי שרביט



שירה ומנחם עוזרי



חניתה ורוני עבאדי



רחל וצביקה סחראי



רבקה ורפי בוזגלו



הילדים המייסדים



הילדים המייסדים



שתילת פרחים עם העלייה לכפר רות

החיים במושב הזמני היו מורכבים: מצד אחד חיי הקהילה יפים - חגים משותפים במועדון, ארוחות שבת משותפות בין החברים, פעילויות לילדים שכל הקהילה נרתמה ותרמה להצלחתם. כל ילד שנולד, את הברית חגגו במועדון המשותף כאשר את הכיבוד הכינו המשפחות. כל משפחה הכינה ממיטב תבשיליה והאירועים במושב היו מוצלחים ומהנים. מצד שני החיים היו לא פשוטים... בשלב ראשון לא היו שבילים והכניסה לבתים הייתה תמיד עם בוך, רוחות עזות שנשבו באיזור העיפו לא אחת את גגות הבתים ואת גגות החממות. את ילדי הגן היינו מסייעים בחורף עם רכב ללא מנוע רתום לטרקטור לגן בשילת (זאת בגלל הבוך).

מבחינה ביטחונית, פעמים רבות הוכנס היישוב לכוננות והמשפחות נתבקשו לישון עם נשק ליד המיטה מחשש לחדירה. כמו כן בשבתות היו תורנויות שמירה ומספר משפחות היו נשארות לשמור על היישוב. עם הקמת בתי הצמיחה, כל משפחה ניהלה את המשק שלה באופן עצמאי. בשלב השני והשלישי נקלטו משפחות ממושבים בכל הארץ מתוכן שתי משפחות עירוניות עם ילדים בגיל התואם את שלושת הילדים שהיו בגרעין הראשון. בשלב זה הגיע מספר המשקים החקלאיים במושב ל-40.

בשנת 1981 עברו המתגוררים ליישוב הקבע שבו היו 40 בתי קבע שנבנו על ידי הסוכנות היהודית. במשך השנים, עם הרחבת המשפחות כל משפחה בנתה תוספת לבית הסוכנותי. בניגוד למתוכנן, עד היום (שנת 2017) מספר הנחלות לא גדל וגם הרחבה לא נעשתה ביישוב.

כפר רות הוא מושב באזור המרכז ליד העיר מודיעין השייך למועצה אזורית חבל מודיעין. המושב קרוי על שם הכפר הביזנטי הקדום "כפרוטה" שלפי מפת מידבא שכן באותו המקום שבו נמצא כיום המושב.

16 המשפחות הראשונות (המייסדים) עלו לקרקע באוקטובר 1977. על מנת להכין את הקרקע לשתילה ולשתול את פקעות החורף. טקס העלייה ליישוב נערך ב-11.12.1977 (נר שמיני של חנוכה תשל"ח). כבר באמצע שנות ה-70 הוחלט על הקמת יישוב חורון ג', עבור בני מושבי מטה יהודה. מספר חברים נפגשו עם נציג תנועת המושבים והחליטו לפנות לדור הבנים במושבים. ההיענות הייתה גדולה ונרשמו לגרעין 80 חברים.

במשך שנתיים ויותר, היו מפגשים של חברי הגרעין שנקראו גרעין "גיבוש". החברים נפגשו בטוילים ובהשתלמויות לקראת העלייה לקרקע. נציגי הגרעין יזמו ודחפו למימוש הרעיון על ידי התכתבות ומפגשים עם הגורמים המיישבים: תנועת המושבים, הסוכנות היהודית ופעילי מטה יהודה.

היישוב תוכנן ל-100 נחלות חקלאיות פלוס 20 יחידות לבעלי מקצוע בשלושה שלבים של התבססות. בשל המבנה הטופוגרפי ומחסור בקרקע תוכנן שהתושבים יתפרנסו מגידול פרחים וירקות. הוקמו בתי צמיחה ליצוא ובנוסף מטעים שהיו בענבה, סמוך לרמלה. השלב הראשון של 16 המשפחות התנהל כמושב (מושב קיבוצי), על כל המשתמע מכך, החברים עבדו במשק משותף, גידלו פרחים בשטח פתוח, גרו במבנים זמניים עם נגרטור מרכזי והוצאות מחייה זהות. היה גם רכב בודד משותף לצרכים שונים כגון הסעה פעם בשבוע לקניות בשוק רמלה. במשך למעלה מ-3 שנים גרו התושבים במושב זמני במבנים ארעיים בגבעה הסמוכה ליישוב הקבע.