



בהוקרה מתנועת המושבים בישראל

# המייסדים

תלמי אליהו | 1969



חיכים, שמחה ואופטימיות חלוצית - סיור הגרעין המייסד, 1970



הגעת גרעין "ארנון" מפריס לחיפה, 1969



מושב תלמי אליהו בשלבי ההקמה, 1969



הדור הראשון שנולד בתלמי אליהו (1972-1974)



הגשמת החלום הציוני - לחזור לעבודת האדמה, 1970



קבוצת המייסדים ה-1 בהגעתה למושב, 1970



ביקור קבוצת המייסדים בעת בניית הבתים בשנת 1970



בית עם ובתים - מושב תלמי אליהו בסיום הבנייה בשנת 1970



קלוד חסון - מפריז ללול, 1970



מגלים את העתיד, 1970



סיפור ההקמה | רשמה: פרלין שביט - 11.8.2016

"בלב הקושי טמונה ההזדמנות" (אלברט איינשטיין)

מושב תלמי אליהו, נקרא על שם אליהו קראוזה - מנהל בית ספר מקווה ישראל, בית ספר חקלאי הראשון בארץ ישראל. המושב הוקם אחרי וכתוצאה ממלחמת ששת הימים, בשנת 1969, העלייה על הקרקע הייתה בשנת 1970, בצפון הנגב מערבי, בגוש יישובי צוחר - הבשור, במועצה אזורית אשכול.

הגוש כלל עד אז, את מושבים: מבטחים, ישע ועמי עוז, שהוקמו בשנות ה-50. לאחר מלחמת ששת הימים והגבולות החדשים, היה צורך לחזק את היישובים הקיימים והוקמו: תלמי אליהו, מושב אוהד והיישוב הקהילתי צוחר - שיועד למגורי עובדי המועצה ומערכות החינוך. מאוחר יותר, הוקם מושב שדה ניצן, בשנת 1973.

גרעין המייסדים של מושב תלמי אליהו, הוקם על ידי גרעין ילידי צרפת, ממשפחות יוצאי צפון אפריקה במקור, ושמו גרעין "ארנון" - על שם משה ארנון, איש סוכנות היהודית שגיבש את הקבוצה.

המייסדים שאפו להגשים את החלום הציוני, ורצו להתיישב בנגב ולהיות אנשי אדמה, בשאיפות של שוויון חברתי. בתחילה המושב היה מושב שיתופי - מושבוץ, כאשר העקרונות והאידיאל היה התיישבות עובדת, ושויכנו לתנועת המושבים. בשנת 1974, המושב הפך למושב עובדים, כאשר רק המבנה הארגוני נשאר משותף עם שווק מאורגן ועזרה הדדית. בשנת 1982, גם מושגים אלו השתנו, ומאז כל חבר מנהל את משקו באופן עצמי.

כיום, יש 62 נחלות ומתוכננת הגדלה ל-120 נחלות, בשכונת ההרחבה קהילתית, גרות כבר 13 משפחות - מתוך 49 מוגרשים. בנחלות קיים חלק מגרעין המייסדים הצרפתי, לאחר שבמהלך השנים עזבו חלק מהמייסדים. ונוספו משפחות ישראליות מכל התפוצות.

במושב תלמי אליהו חיים ביחד ובהרמוניה חילונים, מסורתיים ודתיים. בשנת 2020, בע"ה, נחגוג 50 שנה לתלמי אליהו, עם הדור השני והשלישי, באזור שמתפתח כל יום והפך לאזור חקלאי משגשג, בזכות כל החלוצים שהקדישו את חייהם לחקלאות.

## רשימת החברים המייסדים

ראשון: "גרעין ארנון" התארגן בצרפת בקיץ 1969, הגעה למושב בתחילת 1970 כהן ג'ררד (ז"ל), ברדה אלון, ביזאוי רישרד, חסון קלוד, שמול ויליאם (ז"ל), סעדון אבנר (עדיין במושב), ניזר פרנד, נחום משה ואוגוסט, מיארה גד ואליאן, גרינברג גיורג, גלולה ויקטור ומרסל, גלולה אסטל, בריבי קלוד וראובן, טבול פרנק, אלוש זוסליון, מלכה אלברט, ישמעאל קלוד ומיכאל, ביסמוט (נדג'אר) רונית, רינגלס (פחימה), גיזל כהן (היון) דינה (עדיין במושב), אולמן מישל, חסון זוסליון, פניאר יהודה (עדיין במושב), זבולון, אעיש רימונד, קדוש ארמנד, זקין דוב וטרי, רינגלס שרל, אלמוזנינו צבי (ז"ל) ומריה

## גרעין שני מצרפת 1970-1971

קיים אלון, כהן אלון, אמסלי מרסל וג'וזיאן, מימון (חסון) רינה מרי, ברהמי ליליאן (ז"ל), זרביי ראובן, טויטו יוסף ואני טויטו פיאר וולרי, קריאף פאול ורחל, ביזאוי (שמול) ריבקה, ג'אוי יוסף ודני, נדג'אר אוברט, אמולג אדי, בלחסן מאיר (עדיין במושב), פניאר (סעדון) אניטה (עדיין במושב), בלחסן דוד, פניאר (בלחסן) מוניק (עדיין במושב)

תנועת המושבים בישראל. שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות

